

Weer even geen Trossel-activiteiten

Helaas ziet *De Trossel* zich genoodzaakt om tijdelijk weer te stoppen met de koffie-ochtenden. Het oplopende aantal besmettingen met het coronavirus brengt met zich mee, dat het onverantwoord voelt om een groep mensen in de grotendeels kwetsbare leeftijd, bij elkaar te brengen (ook al zijn het er maar 30). Deze beslissing valt ons zwaar, maar toch lijkt dit het beste wat we kunnen doen voor de gasten en de vrijwilligers van de koffie-ochtenden.

Natuurlijk pakken we de draad weer op wanneer dat weer verantwoord lijkt. Tot die tijd kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de dorpsondersteuners met vragen, of iets waarmee zij u zouden kunnen helpen: 06 29820055



Vriendelijke groeten van de dorpsondersteuners: Marian, Conny en Marian

De Trossel gezien in het dorp

De Trossel is geen onbekende meer in ons dorp. Dat blijkt uit verschillende gebeurtenissen die we de afgelopen tijd mochten meemaken.

Allereerst de **duofiets**. Het initiatief om tot de aanschaf van een dergelijk fiets over te gaan, werd alom toegejuicht. Van verschillende kanten zegden organisaties, bedrijven en personen hun medewerking toe. Daardoor ontvangt De Trossel verschillende bijdragen in geld om de aanschaf mogelijk te maken. (zie verder in dit nummer over de duofiets).

Als tweede kunnen we de **wafelactie** noemen.

In tweede instantie vond die doorgang en de hele dag waren wafelbakker en wafelkopers aanwezig om de plaatselijke lekkernij te maken of af te halen. Muziekvereniging heeft aangeboden een uur lang muziek te maken. Van 11 tot 12 uur zaten ze buiten en veraangenaamde ze het wachten. (zie verder in dit nummer





over de wafelactie)

De derde actie is van Voetbalvereniging Schalkwijk. Het meisjesteam onder de 11 jaar wilde een **shirtsponsor**. Het mocht een sociale (niet-commerciële) sponsor zijn en de leiding van het team dacht direct aan *De Trossel*. En zo loopt er nu een team op het voetbalveld met het logo van *De Trossel* voor op het shirt.

Duofiets

Bij een duofiets denken veel mensen misschien aan een tandem. Dat is immers ook een fiets waar je met twee mensen, met een duo, op zit. Maar als *De Trossel* denkt aan een duofiets, dan is dat een fiets waar twee mensen naast elkaar zittend zich fietsend voortbewegen. De fiets is stabiel omdat hij op drie wielen staat. Je kunt dus gemakkelijk op- en afstappen. Daarom is de fiets heel geschikt voor mensen die niet zo goed ter been zijn, of minder goed zicht hebben of zich niet zo soepel bewegen.



Duofietsen zijn voorzien van twee stoelen en zitten daarom comfortabeler dan een zadel. Bovendien maakt het naast elkaar zitten, dat beide rijders goed met elkaar kunnen communiceren. Beide rijders kunnen trappen, een van beiden stuurt.

De Trossel wil één duofiets kopen. Met het grote aantal vrijwilligers dat zich heeft opgegeven voor hulp bij het bewegen voor ouderen, moet het lukken de fiets goed te gebruiken.

Succesvolle wafelactie

Een duofiets kopen kost geld. Veel geld, meer dan voor een gewone fiets. De Stichting Kloostergaarde heeft een flink deel van het bedrag gedoneerd en een deel kan uit de subsidie die *De Trossel* krijgt voor sport en bewegen, maar er is meer geld nodig. Daarom is het plan bedacht om wafels te bakken en die te verkopen voor de duofiets. Het eerste plan was, dat te doen op de Brink op zaterdag 29 augustus 2020, maar het weer blies dat plan omver. Het KNMI voorspelde storm en windstoten en vaardigde code oranje uit. Voor de organisatie was dat de reden de actie af te blazen.

Op zaterdag 25 september 2020 ging de actie wel door. Wat was het een fantastische, echt Schalkwijkse dag die zaterdag. Prachtig weer, heerlijke wafels, vooral veel gezelligheid binnen en buiten *De Wiese*. En





hoeveel mensen hebben wel niet meegewerkt om deze dag te laten slagen: in totaal veel voorbereiders beslagmakers, bakkers, suikertantes, cassiers, verkopers.

Daarnaast de muziekvereniging Caecilia, de sponsors van: melk en eieren Miltenburg en Miltenburg, de Spar, de gemeente, de Wiese, Smit installatie, Brassica.

Een ding is zeker; de duofiets gaat er wel komen want naast de opbrengst van de wafelactie hebben zich ook een aantal bedrijven en fondsen gemeld die graag een donatie willen doen voor de fiets. Iedereen die bij deze dag aanwezig was heeft hard gewerkt want de belangstelling was overdonderend. Er moest beslag worden bijgemaakt en dus snel de boodschappen gehaald. Iemand zei: maar iedereen is met warme wafels naar huis gegaan en dat kan (bijna) alleen in Schalkwijk..... evenals het bedrag dat met deze actie is opgehaald; maar liefs € 1.300. Iedereen, echt iedereen hartelijk bedankt voor al het werk, voor de 'foeien' die ook nog zijn gegeven, en bovenal voor het houden van de feestelijke sfeer in de soms wat lange rij.



En na de wafelactie...

Nadat alle bestellingen waren gebakken, bleef er aan het einde van de dag nog een beetje beslag over. Er kon natuurlijk nog even doorgebakken worden maar Truus kreeg ineens een goed idee: haar man Hein woont, evenals twee andere Schalkwijkers, in Elisabeth-hof in Culemborg. Elisabeth-hof is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie. Wat zou het leuk zijn als ze de volgende dag, met wafelijzer en beslag, bij Hein op de koffie zou gaan. Natuurlijk was iedereen het daar direct mee eens en zo gezegd zo gedaan. Truus stuurde de volgende dag deze foto met de hartelijke dank en groeten van bewoners en verzorging.





De Trossel en voetbal

En toen was daar het voetbalteam van meisjes onder de 11 jaar van voetbalvereniging Schalkwijk. Zij willen voor het team een nieuwe outfit sponsoren en vroegen of het een leuk idee zou zijn om het logo van *De Trossel* op het shirt te laten drukken. Ze sponsoren het financieel zelf (2 vrouwen) maar hebben geen behoefte aan een commerciële partner. Toen ze dachten aan goede doelen binnen Schalkwijk en Tull en 't Waal dachten ze allebei aan *De Trossel*. Hoe leuk. Naast het logo op de shirtjes willen ze ook per gemaakt doelpunt een (nog niet genoemd) bedrag doneren aan *De Trossel*. De begeleiders van het team benaderden dorpsondersteuner Marian van de Ven, die direct enthousiast was. Ook het bestuur reageerde positief. En zo komt het dat binnenkort op de voorkant van de shirtjes van de meisjes het logo van *De Trossel* prijkt.

Komende koffie-ochtenden

In de maand oktober 2020 zijn er geen koffie-ochtenden. Afhankelijk van de maatregelen die de regering neemt drie weken na 28 september, zal bekeken worden of de ochtenden in november kunnen doorgaan. Hier een voorlopig overzicht:

Voorlopige planning Trossel koffie-ochtenden

Donderdag 5 november 2020

Vrijdag 13 november 2020

Donderdag 19 november 2020

Vrijdag 27 november 2020

Donderdag 3 december 2020

Donderdag 10 december 2020

Vrijdag 18 december 2020

Donderdag 24 december 2020

Donderdag 31 december 2020

Natuurlijk kunnen er altijd onverwachte omstandigheden zijn waardoor de ruimte niet beschikbaar is. Als dit niet meer gecommuniceerd kan worden via de [Schalkwijkse berichten](#) krijgen de vaste bezoekers van de koffie-ochtend hierover dan persoonlijk bericht. Misschien maken we er zelfs een telefooncirkel voor. Als u maar af en toe de koffie-ochtend bezoekt, kunt u natuurlijk ook opgenomen worden op die lijst. Geef dan, bij gelegenheid, uw telefoonnummer en/of e-mailadres door aan een van de dorpsondersteuners. Wij zorgen er voor.

Kleine moeite, groot geluk (14)

Een oudere heer, die zelfstandig woont, krijgt meer problemen rondom het organiseren van de dagelijkse gang van zaken. Er is gelukkig al veel ondersteuning van de kinderen en vrienden maar voor bepaalde momenten op de dag wil men graag ondersteuning vanuit *De Trossel*. Ondersteuning bij de avondmaaltijd en dan samen eten is de gedachte. De dorpsondersteuner vraagt aan twee van de vrijwilligers of zij iets voelen om die taak op zich te nemen; direct stemmen zij hiermee in. Wekelijks gaat een van hen nu op een avond 'samen eten'. Een relatief 'kleine moeite voor een groot geluk'.



Kaarten van De Trossel

In deze corona-tijd heeft *De Trossel* verschillende keren een kaartje door de bus gedaan bij alle oudere dorpsbewoners. Aan de ene kant om te laten zien dat we er nog zijn en aan de andere kant om een steuntje in de rug te geven aan de mensen die noodgedwongen niet kunnen deelnemen aan de vertrouwde activiteiten. De acties waren een groot succes en oogstten veel waardering.

De dorpsondersteuners hebben ook behoefte soms aan een individu een Trossel-kaartje te sturen. Bijvoorbeeld als iemand ziek is of iemand heeft verloren. Er is besloten ook voor die gelegenheden een kaartje te maken.

De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: **06 29 82 00 55**

Het mailadres is: **dorpsondersteuners@detrossel.nl**

De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen. stukjes, inmiddels ontvangen.

Website

Bezoek eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat doen. Er staat informatie op en er zijn foto's te zien. Alle nummers van de *TrosselTips* kunt u er teruglezen.

Het adres van de website is: www.detrossel.nl

Nog wat foto's



Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland

