

De Trossel draait

He, wat is het heerlijk dat *De Trossel* weer gewoon draait. Dat er weer de koffie-ochtenden zijn van *De Trossel*. Dat er wekelijks brei-café is. Dat we voor vragen de Trosseltelfoon kunnen bellen. Dat we elke week een nieuwe puzzel kunnen afhalen in het portaal van de kerk [en dan ook nog een boek kunnen meenemen] en dat we lekker met de duofiets op pad kunnen. In deze Tips kunt u weer van alles lezen, want er is deze zomer genoeg te beleven.



High-Koffie aan de Loswal

Op vrijdag 9 juli 2021 hebben we met bijna 40 personen genoten van een mooie zomerse ochtend aan de Loswal. Voor een aantal van hen was het de eerste keer dat zij daar waren. Natuurlijk was iedereen er wel vaak langs gereden, gelopen en gefietst, maar velen hadden nooit eerder de afslag naar beneden genomen. Door vrijwilligers van *De Trossel* waren er tafels, stoelen, kleedjes, kussentjes neergezet en dat zag er al bij aankomst heel gezellig uit. Voor deze gelegenheid was er extra lekkere koek, cake en krentenbrood bij de koffie. Hein van den Hoogen vertelde over de geschiedenis van deze plek aan de Heul. Ver terug in zijn familiegeschiedenis is de Loswal hun werkgebied geweest en die is nog steeds familiebezit. Hein vertelde een boeiend verhaal over de gang van zaken in de scheepvaart in vroeger jaren. Deze geschiedenis maakte het nog meer bijzonder om met elkaar daar te zijn.



Na de koffie hebben we nog heerlijk kunnen genieten van een sapje met lekkere hapjes. De ochtend is omgevlogen en er is een nieuwe Trossel-traditie geboren.



Koffie-ochtend met Kersen

Donderdagochtend 15 juli 2021 kwam de regen met bakken uit de hemel, maar gelukkig werd het rond half tien droog en kon iedereen gewoon naar de koffie-ochtend.

Deze ochtend had het zomerthema *Kersen eten*. Na het eerste kopje koffie werd gekeken naar een YouTube-filmpje over kersen, over de verschillende soorten, het plukken, de voorzorgsmaatregelen voor een veilige ladder, dat vaste plukkers vaak hun 'eigen' ladder hebben, dat van het kerseneten de term 'kersvers' afkomt enz.

De kersen die we die ochtend aten, waren van de familie Gerritsen uit Tull en 't Waal. Wat een heerlijke, knapperige, sappige kersen. Iedereen heeft ruimschoots kunnen genieten, ondertussen napratend over de film, ieders ervaringen met kersen eten, maar ook nog over de koffie aan de Loswal van de week daarvoor...



Gevarieerd publiek in het breicafé

Ruim een maand is nu het breicafé weer open. Elke maandagmiddag om 13:00 uur komen verschillende vrouwen in *de Wiese* bijeen om gezellig met elkaar te breien aan een eigen breiwerk of een lapje voor de kerstboom van Anne de Groen. Elke week kwamen er wel nieuwe dames bij, van verschillende leeftijden. Er is namelijk geen leeftijdsgrens. Op deze foto zijn Huda en haar dochter Ezraa bezig met een lapje voor de kerstboom. Het gaat zo goed met de lapjes, dat Anne in de Schalkwijkse Berichten kon melden, dat de boom al bijna gevuld is. Maar iedereen mag gewoon doorbreien: zo mogelijk komt er een tweede boom.





De Tour van 1976

Op vrijdagochtend 23 juli 2021, de vrijdag van de Tour de Schalkwijk 2021, was Henk van Gestel op de koffie bij *De Trossel*. Voor deze speciale gelegenheid had hij een bijzondere filmeditie van *De Tour van 1976* gemaakt, die hij met veel plezier presenteerde deze ochtend.

Het was fantastisch om te zien. Veel oude bekenden kwamen voorbij op het scherm. Bijzonder om nog een keer te kunnen kijken naar de beelden van toen. De film duurde 36 minuten en is 2x afgespeeld op deze ochtend. Veel was toen al hetzelfde als het nu is, of beter gezegd: veel is nu nog net als toen. Dezelfde etappes, dezelfde fietsen, dezelfde wegafzetter, dezelfde beheer-en-opvangmeisjes. Dezelfde passie bij de organisatie, zoals die er nog steeds is bij de mensen die vandaag de dag door het Tourvirus zijn aangeraakt. Alleen het landschap en de hele 'look' van het dorp was vroeger echt anders. De renners van toen zijn nu de ouders van de jongeren die nu bij de Tour betrokken zijn. Een mooi voorbeeld van het verschil tussen toen en nu waren de beelden van de toenmalige speaker Henk Heijman. Op de film staat hij door een verrekijker te turen om de renners op de Jhr.Ramweg in het vizier te krijgen. In de Tour van 2021 kan iedereen via You tube meekijken tijdens de etappes. Dat had in 1976 niemand kunnen bedenken. Nogmaals veel dank aan Henk van Gestel voor het initiatief en werk dat hij heeft gehad aan het samenstellen van deze bijzondere film.





Lekker fietsen met de duofiets

We hebben mooie dagen gehad, al viel er ook een enkele fikse bui. Maar genoeg dagen om er met de duofiets op uit te trekken. En dat gebeurde ook in juli weer regelmatig. Reserveren doe je via [de website van De Trossel](#). Je geeft dan aan welke dag en welk dagdeel je de fiets wilt reserveren. De avond voordat je gaat fietsen ontvang je een mailtje met de code van het sleutelkastje waarmee de stalling is te openen. Fiets je voor de eerste keer, dan is er iemand van *De Trossel* aanwezig om je op weg te helpen.

Op de foto zien we een van de oudste inwoners van Schalkwijk, mevrouw Spruijt van de Jhr. Ramweg, die door haar kleindochter Isabel werd meegenomen voor een dagje uit.



Duofiets in de Tour de Schalkwijk

Dat de duofiets populair is, bleek ook tijdens de laatste editie van de Tour de Schalkwijk. Op maar liefst twee dagen is de fiets ingezet. Op vrijdagmiddag was er de Vossenjacht in Vreeswijk. De ploegleiders moesten zich verkleed in een bepaalde functie door Vreeswijk bewegen en de rennertjes moesten hen allemaal ontmaskeren. Fietsfix Kuijer is al langer professioneel betrokken bij de duofiets. Geen wonder dus dat Siem Kuijer als ploegleider van Van Schaik de duofiets uit de stalling had gehaald en ermee door Vreeswijk karde.



Op de laatste dag van de Tour de Schalkwijk wordt traditioneel afscheid genomen van de Coördinatie-leden die na vijf jaar trouwe dienst de Co gaan verlaten. Dit jaar waren dat Jules Steultjes en Tom van Rooijen die het stokje overgeven voor de volgende edities van de Tour. Hun ererondje maakten zij op de duofiets van *De Trossel*.





Thema Levenstestament

Op donderdag 29 juli 2021 was er een serieus thema aan de orde op de koffie-ochtend: het levenstestament. Mevrouw Carin Moeijs gaf een presentatie over dit onderwerp. Iedereen weet dat het leven kwetsbaar is en dat de omstandigheden snel kunnen veranderen. Hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op de toekomst en op omstandigheden waarin iedereen nooit terecht hoopt te komen, werd deze ochtend heel duidelijk. Voor iedereen die het belangrijk vindt dat zijn zaken op een vertrouwde manier worden behartigd, ook als u zelf niet meer wilsbekwaam bent en als u wilt dat uw naasten in bepaalde situaties handelen zoals u dat zelf gewild zou hebben, is het aan te raden om u hierin te verdiepen.

Het levenstestament bepaalt wat er moet gebeuren als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen, maar nog wel in leven bent. Een levenstestament bestaat uit een notariële volmacht en een medische volmacht. In de notariële volmacht geeft u een machtiging af zodat iemand namens u kan handelen in financiële, administratieve en juridische zaken. U kunt deze volmacht aan één of aan meerdere personen geven, dat bepaalt u zelf.

Aan de hand van voorbeelden kregen de aanwezigen hier een duidelijk beeld van. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.eindelijkgeregeld.nl

Notariële oplossing



Eindelijk Geregeld



Kleine moeite, groot geluk (24)

Deze editie van 'kleine moeite, groot geluk' is wel uniek...

Een meneer belde naar de Trosseltelefoon dat zijn televisie het niet meer deed. Al ongeveer anderhalf uur gaf deze geen beeld en geen geluid. De dorpsondersteuner had net beloofd een vrijwilliger te vragen om langs te gaan, toen op de achtergrond werd geroepen "Hij doet het weer!" Het zal toch niet zo zijn dat alleen het bellen naar *De Trossel* al voldoende is om een probleem op te lossen? We gaan het zien.

Puzzeluitleen loopt lekker

We zijn nu een half jaartje bezig met de puzzeluitleen en het loopt gesmeerd. Regelmatig komen er aanvragen binnen voor een puzzel. Annie Miltenburg zoekt hem op en zet hem in de kast van het kerkportaal van de RK-kerk, waar de puzzel op vrijdag kan worden afgehaald. Op de oproep in de vorige TrosselTips om kinderpuzzels hebben wij enkele nieuwe puzzels binnengekregen. Hartelijk dank daarvoor.



Programma koffie-ochtenden augustus

Voor de maand augustus hebben Nanny (coördinator koffie-ochtenden) en de dorpsondersteuners een leuk en goed gevuld programma samengesteld:

Vrijdag 6 augustus 2021	met taal/woordspelletjes
Donderdag 12 augustus 2021	Sportpunt Houten – Zumba
Vrijdag 20 augustus 2021	Over De voedselbank
Donderdag 26 augustus 2021	
Vrijdag 1 oktober 2021	De Wijkagent komt op de koffie

De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: **06 29 82 00 55**

Het mailadres is: **dorpsondersteuners@detrossel.nl** De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.



Website

Bezoek eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat doen. Er staat informatie op en er zijn foto's te zien. De website bevat foto's van alle puzzels uit de *Puzzeluitleen*. Alle nummers van de *TrosselTips* kunt u er teruglezen. En via de website kunt u de duofiets reserveren en een puzzel aanvragen.



Nog wat foto's...



Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland

