

Weer open

Gelukkig, we kunnen weer open. Met de nieuwste Corona-maatregelen van de regering is het mogelijk dat we weer beginnen met de bekende Trossel-activiteiten. Zo houden we op vrijdag 4 februari 2022 een koffie-ochtend en starten op maandag 7 februari 2022 het breicafé en het rummikub weer.

De koffie-ochtend van 4 februari krijgt een feestelijk tintje, omdat we dan ook de derde verjaardag van De Trossel vieren.



De Trossel bestaat 3 jaar

Terugkijken op 3 jaar *De Trossel* maakt ons tevreden en een beetje trots. Met een grote groep vrijwilligers zijn we er in geslaagd om de ideeën die er in het begin waren vorm te geven. Inmiddels zijn de koffie-ochtenden een fenomeen en niet meer weg te denken. Een aantal van de vrijwilligers heeft intussen een relatie opgebouwd met iemand voor wie ze in beginsel hulp hebben geboden bij een vraag. Een activiteit als bijvoorbeeld samen wandelen of fietsen is een vast onderdeel geworden in hun planning.

Naast de vervoersaanvragen (naar schatting 75x) zijn er ruim 50 grote en kleine hulpvragen binnengekomen, ondanks de lockdown-periodes. Op slechts één vraag na, konden deze vragen allemaal worden opgelost. Echt iedere keer dat er vanuit *De Trossel* een vrijwilliger gebeld werd, met de vraag of men iets voor *De Trossel* kon en wilde doen, was er een positieve reactie.

Een aantal nieuwe initiatieven moest door de lockdowns in de koelkast worden gezet, maar hopelijk kunnen deze binnenkort weer worden opgepakt.





Naast de partijen, die zich in het begin hebben ingezet om een dorpscoöperatie op te richten, heeft *De Trossel* in de afgelopen 3 jaar samenwerking gezocht met andere initiatieven binnen het dorp. U heeft daarover in vorige *TrosselTips* kunnen lezen. Ook dat is vanaf het begin een doel geweest; samen kunnen we meer. Het breicafé, de puzzeluitleen en de duofiets zijn daar voorbeelden van. Hopelijk komen er nog veel initiatieven bij.

Het is ondoenlijk om iedereen te bedanken die zich de afgelopen jaren heeft ingezet om van *De Trossel* een succes te maken. De sfeer binnen *De Trossel* is er gelukkig een, die uitstraalt dat het niet belangrijk is wie het/wat doet, maar dat het belangrijk is dat het gebeurt. Laten we hopen dat die zo kan blijven bestaan.

De duofiets in 2021

Op 16 april 2021 presenteerde *De Trossel* met veel trots een nieuwe activiteit: fietsen met een duofiets. Die stelt mensen die zelf lastig of niet kunnen fietsen in staat toch een fietstochtje te maken, samen met een partner. De eerste fietsers waren Riet en Trees Sturkenboom, die het idee voor een duofiets opberden. De presentatie was in april, in de lente, zodat in de periode die volgt veel mensen van de fiets gebruik konden maken. Helaas leverden de lente en de zomer van 2021 niet het meest gewenste weer. Veel wind, veel regen en veel kou. Dat heeft ongetwijfeld invloed gehad op het aantal reserveringen.

Als we kijken naar de periode 16 april tot en met 31 december 2021, dan zien we dat de fiets in totaal 108 keer is gereserveerd. Daar moet ik 5 reserveringen aftrekken, die gebruikt zijn voor reparatie en onderhoud van de fiets, waarvoor Jan van Leur ons € 50 heeft geschonken. Blijven over 103 keer. In totaal hebben 38 verschillende personen de fiets gereserveerd. Degenen die reserveerden kwamen niet alleen uit Schalkwijk en Tull en 't Waal, maar ook uit 't Goy, Houten, Nieuwegein, De Meern Utrecht en zelfs Amersfoort. Niet alle reserveringen leidden uiteindelijk tot een fietstocht. Als het op het gereserveerde dagdeel aan een stuk door regende, werd de reservering geannuleerd en dat is in 2021 helaas nogal eens voorgekomen. Laten we hopen dat 2022 wat dat betreft een beter jaar wordt.





Toer

Een bijzondere functie vervulde de duofiets tijdens de Tour de Schalkwijk van 2021. Als iemand vijf jaar in de Co, de Coördinatie, heeft gezeten, wordt er op ludieke wijze afscheid genomen met een ereronde tijdens de laatste toerit. In 2021 hadden Jules Steultjens en Tom van Rooijen vijf jaar in de Co gezeten. Zij namen afscheid met een ereronde op de duofiets.

Een dag eerder was die fiets ook al gebruikt bij de Vossenjacht in Vreeswijk.



Kleine moeite, groot geluk (31)

Een van de dorpsondersteuners werd gebeld door iemand van wie de televisie plotseling geen beeld meer gaf. De dorpsondersteuner belde dezelfde vrijwilliger die al eerder een probleem bij deze televisie heeft opgelost. Hoewel het geen spoedklusje was, kon de vrijwilliger bijna direct even gaan kijken. Met behulp van een tie wrap gaf de televisie binnen 10 minuten weer een helder beeld. Kleine moeite, groot geluk.

Nog een groot geluk

In het januari-nummer van *TrosselTips* stond een stukje onder het kopje *Kleine moeite, groot geluk*. Het was al de 30ste aflevering van deze serie, waarin vrijwilligers van *De Trossel* problemen oplossen die voor de aanvrager groot zijn, maar door de vrijwilliger gemakkelijk zijn op te lossen. In *TrosselTips* 35 stond het verhaal van iemand die problemen had met de computer. Binnen een half uur had de vrijwilliger de problemen verholpen.

Nu had ikzelf al enige tijd problemen met mijn boxen die aangesloten zijn aan mijn computer. De linkerbox viel regelmatig weg, waardoor een scherp geluid overbleef en regelmatig hoorde ik een brom in de speakers. Ik heb aan de dorpsondersteuners een mailtje gestuurd met de vraag of die vrijwilliger ook niet bij mij wilde komen kijken. Het contact was gauw gelegd en de man kwam bij mij thuis. Voor de test had hij zijn eigen luidsprekers meegenomen en die werkten zonder problemen. Het ligt dus niet aan mijn computer, maar aan de boxen. Hij nam ze mee naar huis om ze eens rustig te bekijken. "Dat zou wel wat tijd nemen," zei hij voordat hij wegging.

Maar de volgende dag al belde hij dat ook mijn boxen het bij hem prima doen. Of hij ze even langs kon brengen. Diezelfde avond sloot hij de luidsprekers weer aan op mijn computer en het geluid was weer als vanouds. Op mijn vraag wat hij precies had gedaan, zei hij iets over de contacten goed schoonmaken met een schoongewassen theedoek. En iets met gouden vingers, dacht ik er maar bij.

Ik ben in ieder geval dolgelukkig.

Frans Hollander





Puzzel-uitleen

Enkele weken geleden kreeg ik een aanbod van iemand die puzzels wilde doneren.

Haar vader was dement, voor hem was het moeilijk om puzzels te maken met kleine stukjes. Zij had puzzels gezocht met grote stukken van 100, 150, 200, en 260 stukjes. Het voordeel van deze puzzels is, dat het geen kinderplaatjes zijn. Haar vader heeft deze met veel plezier gemaakt.

Voor degene die 1000 en 500 te moeilijk vinden, is dit een aanwinst.

Deze zijn op de site te vinden, bij kinderpuzzels/grote stukken. Nr.H0030 t/m H0047.

Een mevrouw uit Utrecht wilde ook graag puzzels doneren aan een goed doel. Bij haar heb ik 50 puzzels opgehaald, 45 Wasgij en 5 Jan van Haasteren.

Wasgij is ook zeker de moeite waard om uit te proberen. Bij een Wasgij-puzzel, puzzel je vanuit een ander perspectief. Het voorbeeld komt niet helemaal overeen met de puzzel, maar er staan wel tips bij.

Een echtpaar uit Bilthoven heeft ook onze site gevonden. Zij zijn aan het oefenen voor de Nederlandse Kampioenschappen puzzelen met puzzels van Jan van Haasteren 1000 stukjes. Ze vertelde dat ze een puzzel van 1000 stukjes leggen, met 2 personen in 2 uur en 20 minuten. Zij zijn erg blij dat ze puzzels kunnen lenen. De laatste puzzel hebben ze gemaakt in 2 uur en 13 minuten. Wie doet hen dat na?

Annie Miltenburg.



Komende koffie-ochtenden

Voorzichtig zijn we weer begonnen met het plannen van de komende koffie-ochtenden.

Koffie-ochtenden vinden plaats in *de Wiese* en zijn van 10:00 tot 12:00 uur. Nog niet alles is rond, maar we melden vast de volgende activiteiten:

vrijdag 4 februari 2022	feestelijk koffiedrinken, want de Trossel is jarig
donderdag 10 februari 2022	film over de watersnoodramp van februari 1953
vrijdag 18 februari 2022	koffiedrinken
donderdag 24 februari 2022	Johan van der Gun over Fort Honswijk
vrijdag 4 maart 2022	Antoine de Haan over het ziekenhuispastoraat
donderdag 10 maart 2022	koffiedrinken
vrijdag 18 maart 2022	diëtiste Laura Hilhorst
donderdag 24 maart 2022	koffiedrinken

Breicafé

Het breicafé is er op maandagen 7 februari 2022, 14 februari 2022, 21 februari 2022, 28 februari 2022, 7 maart 2022, 14 maart 2022, 21 maart 2022, 28 maart 2022. Op de even dagen is er ook kaarten maken.



Carnaval en De Trossel

In tegenstelling tot eerdere berichten organiseren de Platneuzen en *De Trossel* op zaterdagmiddag **19 februari**, voor de tweede keer tijdens het carnavalsweekend een ouderwetse 'Vâstelaovond'.

Door de coronamaatregelen wordt het anders dan we gewend zijn rondom carnaval, maar een gezellige middag met de geldende maatregelen (mondkapje en 1,5 meter afstand) is zeker mogelijk. Het programma is nog 'in de maak', maar u kunt erop rekenen dat er alles aan wordt gedaan om de middag voor u onvergetelijk te maken. U bent van harte welkom tussen 14:30 uur en 17:00 uur in *de Wiese*.



De Trossel

De Trossel kent drie dorpsondersteuners: Marian van der Ven, Conny Middelweerd en Marian van den Hoogen. Heeft u een vraag aan hen: Het telefoonnummer is: **06 29 82 00 55**

Het mailadres is: **dorpsondersteuners@detrossel.nl** De dorpsondersteuners werken vraaggericht. Samen bespreken zij de aanpak, overleggen met de coördinator van de groep waarbij de vraag thuishoort en bepalen wie van de vrijwilligers geschikt is om bij de hulpvraag in te schakelen. De grote hoeveelheid vrijwilligers in Schalkwijk maakt, dat dit het probleem niet is. Zo hebben de dorpsondersteuners al bij een aantal vragen snel en plezierig hun werk kunnen doen.

Website

Bezoek eens onze website. Daarop is te zien, wie we zijn, wat we doen en wanneer we wat doen. Er staat informatie op en er zijn foto's te zien. De website bevat foto's van alle puzzels uit de Puzzeluitleen. Alle nummers van de TrosselTips kunt u er teruglezen. En via de website kunt u de duofiets reserveren en een puzzel aanvragen.



Nog wat foto's...



Europees
Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn
platteland

